

Klaas Peerenboom

Op maandag 2 februari 1953, een dag na de stormvloedramp in Zeeland, zag Klaas het levenslicht in Oudehorne. Hij was het elfde kind van Kornelis Peereboom en Simkje Talma. Zijn ouders hadden in Oudehorne een winkel in kruidenierswaren. Zijn vader overleed toen hij nog geen vier maanden oud was. Op zijn vierde verhuisde de familie naar Leeuwarden, waar zijn moeder een textielwinkel begon. De oudste kinderen zetten deze winkel in Oudehorne voort.

De periode in Leeuwarden was voor een dorpskind in de grote stad geen onverdeeld genoeg en hij vond het dan ook helemaal niet erg dat dit slechts drie jaar duurde. In 1960 verhuisden ze naar de K.R.

Poststraat in Heerenveen waar hij de (onlangs afgebroken) Petraschool en vervolgens het Nassau College bezocht. Die school bestond pas en was gehuisvest in noodgebouwen aan de Binnenweg, op de plaats waar nu de appartementen staan aan de Hoflaan. Ook dit gebouw bestaat dus alleen nog maar in de herinnering. In 1970 behaalde Klaas zijn HBS-diploma en toen brak een periode aan van twijfel tussen werk en studie. Uiteindelijk koos hij voor een loopbaan in de automatisering bij de



KLM. Na enkele jaren in Amsterdam te hebben gewoond zette zij zijn automatiseringsloopbaan voort in Friesland bij het toenmalige AGO Verzekeringen (nu AEGON) in Leeuwarden. Maar Heerenveen werd weer zijn woonplaats en is dat sindsdien gebleven. De eerste periode in Heerenveen-Noord, maar sinds 1992 aan de Woudsingel. Daar zijn ook de beide kinderen, Peter (nu 28) en Linda (nu 26) geboren, die allebei wonen en werken in de Randstad.

Actieve sportbeoefening heeft altijd een belangrijke plaats in Klaas zijn leven gehad. Van voetbal in zijn jonge jeugd jaren, via volleybal in een lange periode daarna, naar atletiek en hardlopen in de afgelopen vijftien jaar. Veelal werd dit gecombineerd met een bestuursfunctie of een andere vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging waar hij actief was.

Ruim zes jaar geleden zette Klaas een punt achter zijn loopbaan in de ICT, zoals de automatisering intussen was gaan heten. Toen was hij in de gelegenheid om dingen te doen die hij altijd al had willen doen en besloot te gaan trainen om een marathon te lopen. En hij ging zich verdiepen in de lokale, regionale en landelijke geschiedenis. Dit laatste bracht hem ertoe een studie Cultuurwetenschappen te starten aan de Open Universiteit. Daar is hij nog steeds mee bezig in zijn eigen rustige tempo. Tevens meldde hij zich als vrijwilliger bij de stichting Werkroep Oud-Heerenveen. Daar is hij intussen bestuurslid en doet onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis.

Op het moment dat u dit leest heeft Klaas voor de vierde keer aan de start gestaan bij een marathon. Eerder startte hij tweemaal in New York en een keer in Berlijn. Deze vierde keer werd het opnieuw New York. Net als zijn studie doet hij een marathon in zijn eigen rustige tempo. En nu maar hopen dat hij het volbracht heeft!

