

## Minke v. Olphen-Monsma

Minke is geboren in Leeuwarden op 16 sept 1942 in de Indische buurt. Na haar kwamen er nog twee meisjes. Haar lagere schooltijd bracht ze door op de Rehobothschool, daarna ging ze nog twee jaar naar het Voortgezet Lager Onderwijs. Toen ze 14 jaar was, verhuisde het gezin naar de Curacaostraat in Heerenveen, waar er nog een broertje bijkwam. Ze ging twee jaar naar de Modevakschool 'bij de nonnetjes' op een locatie vlak bij Crackstate. In het begin was wel het even wennen in deze nieuwe omgeving omdat ze haar schoolvriendinnen miste. Op haar 16<sup>e</sup> ging Minke aan het werk als hulp in de huishouding en deed dat zo'n 32 jaar. Het grootste deel van die tijd was ze bij de familie van Ommen in dienst eerst in Heerenveen en later in Joure. Daar ging ze dan op de fiets naar toe! In 1972 kreeg ze een relatie met Hans van Olphen, een weduwnaar met 5 kinderen: Mattie (8 mnd), Roeleke (3), Klaas (6), Henk (9) en Geertje (10). Samen met Hans kreeg ze nog een dochter Jannie. In 1975 verhuisden ze naar de Gooilandlaan. Hans overleed in 1997 en omdat een deel van de huizen aan de Gooilandlaan werden afgebroken in 2006, verhuisde Minke naar haar huidige woon plek: de flat aan de Veluwelaan tegenover het MFC.



Vlnr Akshay, Aswath, Minke, Akshara op moeder's school.



Hobby's heeft Minke te over:

vanaf haar 17<sup>e</sup> zingt ze al in een Toonkunstkoor en niet veel later ging ze ook bij het Oratoriumkoor COV Heerenveen waarin ze nog steeds zingt. Daarnaast is ze een echte natuurliefhebber: ze is al jaren lid van het IVN (Instituut voor Natuureducatie) waar ze o.a. deel neemt aan diverse workshops en onder leiding van ervaren gidsen paddenstoelentellingen doet. Ook het Fryske Gea draagt ze een warm hart toe.



Opperste concentratie bij de Bingo

Daarnaast doet ze opvallend veel vrijwilligerswerk: toen er bij haar een briefje van Caleidoscoop in de bus viel met een oproep voor nieuwe vrijwilligers, meldde ze zich terstond als buurthulp. Dat houdt in: mensen helpen met boodschappen, een praatje maken, spelletje doen en dat soort dingen. Ook ondersteunt ze 'nieuwkomers' bij het inburgeren in de buurt met onder andere het helpen van het Nederlands. Zo helpt ze een gezin uit Sri Lanka met 3 kinderen: Akshay (11), Aswath (7) en Akshara (5). De jongste twee zitten op de openbare school 0513 in het MFC. Daarnaast loopt ze nog collectes (al 40 jaar 'voor' epilepsie) en maakt ze van alles: verjaardags- en nieuwjaarskaarten, van allerlei soorten bakjes, onderzetters .. te veel om op te noemen. Ook neemt ze enthousiast deel aan activiteiten van het wijkcentrum: ze is fervent bezoeker van de bingoavonden, koffieochtenden (zowel op de donderdag- als woensdagochtend) en als er al hulp nodig is bij een activiteit op het schoolplein kun je altijd een beroep op haar doen. Kortom: Minke is een fijn mens, altijd goed geluimd en bereid een ander te helpen ... maar bij de sjoelwedstrijden heb je aan haar een geduchte tegenstander!

